

Psalm 22

Al-li-lu-i-a, al-li-lu-i-a, al-li-lu-i-a.

De HEER is mijn herder, * het ontbreekt mij aan niets. Alleluja, alleluja, alleluja.
 Hij laat mij in grazige weiden rusten, * Hij voert mij naar vredig water, alleluja...
 daar geeft Hij mij nieuwe kracht. * Hij leidt mij op het rechte spoor, omwille van zijn Naam. alleluja ...
 Al moet ik door dalen van duisternis en dood, * ik ben voor geen onheil bang, alleluja, ...
 want U bent bij mij: * uw knots en uw staf geven mij nieuwe moed. alleluja, ...
 Voor mijn ogen dekt U de tafel, * zodat ook mijn belagers het zien; alleluja, ...
 met olie zalft U mijn hoofd, * mijn beker is tot de rand gevuld. alleluja, ...
 Ja, uw goedheid en liefde blijven mij volgen * alle dagen van mijn leven. alleluja, ...
 Zo mag ik telkens weer wonen * in het huis van de HEER, tot in lengte van dagen. alleluja, ...
 Eer aan de Vader * en de Zoon en de heilige Geest, alleluja, ...
 Nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. alleluja, ...

Al - li - lu - i - a, al - li - lu - i - a, al - li - lu - i - a, eer aan U, o God.

Al - li - lu - i - a, al - li - lu - i - a, al - li - lu - i - a, eer aan U, o God.

Al-li-lu-i-a, al-li-lu-i-a, al-li-lu-i-a, eer aan U, o God. eer aan U, o God.