

## Cherubijnenhymne

Wij die hier het beeld zijn, wij die hier het beeld

zijn van de cherubim, van de cheru -

bim, wij die hier het beeld van de che -

ru - bim zijn. Wij zingen in koor voor God,

wij zingen voor de drie - e - ne God: heilig, heilig,

hei - lig, hei - lig is on - ze God, hei - lig God

Die ons het le - ven schenkt. Laat ons de

aard - se zorg, laat ons de zorg voor al - le dag uit -

ban - nen, ver - ge - ten, laat ons weer we - ten, bo - ven de

zor - gen uit: God is hei - lig, Hem al - leen zij eer.

A - - - men. Wel-kom mo - ge bij ons zijn

Hij die Heer is van het heel - al, Hij Die ver -

schijnt in Zijn kracht, Die ver - schijnt

in Zijn kracht. Al - le - lu - ja, al - le - lu - ja, al - le -

lu - - - ja.