

Alliluia

Père A.S. Machkof

Ал - ли - лу - и - я, ал - ли - лу - и - я, ал - ли - лу - и - я.

*Verzen bij het Alleluia**toon 1*

Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij, * mijn toevlucht, mijn burcht, mijn bevrijder.
De Heer zij geprezen, gezegend mijn rots, * verheerlijkt zij God, mijn Verlosser.

toon 2

De Heer verhoore u op de dagen van onheil, * de Naam van Jacobs God beschermte u.
Heer, schenk ons de overwinning, * verhoor ons op de dag van ons bidden.

toon 3

Bij U, Heer, zoek ik mijn toevlucht, * stel mij toch nimmer teleur.
Wees mijn rots waar ik vluchten kan, * een sterke burcht waar ik veilig toeven kan.

toon 4

Trek zegevierend op voor trouw en recht, * uw hand zal uw verdiende roem verwerven.
Gij wilt rechtvaardigheid en haat het onrecht. * Daarom zijt gij door God gezalfd met heerlijkheid die allen overtreft.

toon 5

Uw gunsten, Heer, wil ik bezongen, * uw trouw verkondigen aan elk geslacht.
Gij hebt gezegd: mijn gunst blijft eeuwig duren, * de hemel is de grondslag van mijn touw.

toon 6

Gij die de bescherming geniet van de Allerhoogste, * en die in de schaduw van de Almachtige woont
Voor u is de Heer: mijn toevlucht, mijn burcht, * mijn God op wie ik vertrouw.

toon 7

Hoe heerlijk is het de Heer te prijzen, * uw Naam, Allerhoogste, te loven.
Uw goedheid te melden iedere ochtend, * en heel de nacht door uw trouw.

toon 8

Kom, laat ons de Heer met gejubel begroeten, juichen wij toe de Rots van ons heil.
Laat ons verschijnen voor Hem met een lofzang, * Hem met liederen eren.